

Alla hästar är stjärnor på hästhimmelen

På Tjuvkil Mellangård har vi vår egen stjärnhimmel av hästar. Stjärnor föds, stjärnor dör och däremellan vandrar de och sprider ljus på himmelen. Några är gamla, några är unga, några är stora och några är små. Varje stjärna går sin egen väg, har sin egen kraft och sin egen lyster.

Vi som har förmånen att dagligen umgås med stjärnorna i flocken, slås ständigt av hur de tillsammans gnistrar och glimmar. Hästlivet i flock ger fantastiska möjligheter för både häst och människa att både individuellt och tillsammans utvecklas i samspel och relationer. Det gäller att hitta den gemensamma vägen över himmelen.

Ett liv i flock för hästar, är som för oss människor att bo i en storfamilj. Humöret, vädret och livet i allmänhet påverkar och flätar samman alla berörda. Att ha en identitet och en plats i ett sammanhang ger självkänsla även för stjärnorna på hästhimmelen.

Livet för en häst i box är ungefär som att bo ensam i en lägenhet. Ett liv i en lägenhet där du kanske hälsar på grannen i trapphuset i många år, men aldrig får någon relation, och inte vet mer än vad du ser och tror. Fördomar växer lätt i sådana sammanhang. Även häststjärnor kan ha fördomar.



Vi ser att unga stjärnor gärna gör saker tillsammans, de äter, leker och sover helst i klump. Med åldern ökar integriteten och de äldsta stjärnorna både sover och äter i stillhet och avskildhet, om de får välja. Om man är en liten stjärna, kan det kännas tryggt att ibland söka upp någon äldre för att få lite stillhet. Lika väl kan en äldre stjärna uppskatta att vaka över några små.

Att äta tillsammans uppskattar även stjärnor. I ensilagestationerna med fri tillgång till ensilage, löses många världsproblem i hästhimmelen. Självklart finns det en ordning för mathållningen, där var och en har sin plats. Små stjärnor får ofta äta före de som ska lära sig sin plats på himlen.

Vi hästmänniskor tenderar mer och mer att se våra hästar som verktyg som ska utföra olika uppgifter. I bland

förmänskligar vi våra

stjärnor och ger dem mänskliga egenskaper istället för ett hästliv. Vi glömmer lätt att vårda relationen och självkänslan hos våra stjärnor. Då kan de tappa sin glans, kraft och kanske stannar de på sin väg på hästhimmelen.

Hästmänniskor; älska och ta hand om era stjärnor på hästhimmelen!

